



Τῇ Ὁσιωτάτῃ Μοναχῇ Θεοξένη, Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, θυγατρὶ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῇ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Γηθοσύνως χαιρετίζομεν τὴν Σύναξιν Νέων, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται καὶ ἐφέτος, ἐντὸς τῆς πανεόρτου καὶ κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου εἰς τὴν καθ' ὑμᾶς Ἱερὰν Μονήν, μέ θέμα: «Σύν Χριστῷ πανταχοῦ, φόβος οὐδαμοῦ!» καὶ μέ ὁμιλητὴν τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἰλίου κύριον Ραφαήλ.

Ἡ μέριμνα διὰ τὴν νεότητα εὐρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ νέοι καὶ αἱ νέαι καλοῦνται νὰ ἐνταχθοῦν ἐνεργῶς εἰς τὴν ζωὴν τῆς, ζωὴν «ἀληθεστάτης ἐλευθερίας», μέ πυρῆνα τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν συνάνθρωπον, τὸν ἀδελφόν. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ νέα γενεὰ ἀποκτᾷ τὴν ὀρθὴν ὀπτικὴν διὰ τὰ κοινωνικά δρώμενα καὶ τὰς πολιτισμικὰς ἐξελίξεις, διὰ τὸ νόημα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ τεχνολογικῆς προόδου, καὶ δύναται νὰ κτίσῃ ἐπὶ σταθερόν θεμέλιον τὸ μέλλον τῆς. Ὄντως, ἡ Ὁρθόδοξος ἐκκλησιαστικὴ παράδοσις εἶναι ἀνεξάντλητος πηγὴ ζωτικῶν ἀληθειῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν σχέσιν τοῦ μέ τὸν συνάνθρωπον καὶ τὴν κτίσιν. Ὁ ἐνθουσιασμός τῶν νέων, ὁ δυναμισμός καὶ ἡ ροπή των πρὸς δρᾶσιν ἐμπλουτίζονται μέ νέα κίνητρα διὰ τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν καὶ ἀποκτοῦν νέαν κατεύθυνσιν καὶ προοπτικὴν.

«Ἄν εἶσαι δοσμένος ὀλοκληρωτικὰ στή χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἂν ἀγαπᾷς τὸν Χριστόν χωρὶς ὄρους καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα, ἂν ὁ Χριστός ἔχει περάσει στήν καρδιά σου, τότε ὅλη ἡ ὑπαρξὴ σου γίνεται φωτοειδής», ἔλεγεν ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ἡ ζωὴ μας ἐν Ἐκκλησίᾳ εἶναι ζωὴ ἐν Χριστῷ, κατὰ Χριστόν καὶ εἰς Χριστόν, ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ἔδειξε «πρῶτος καὶ μόνος... τὸν ἀληθινόν ἄνθρωπον καὶ τέλειον καὶ τρόπων καὶ ζωῆς καὶ τῶν ἄλλων ἕνεκα πάντων».

Χαιρόμεθα διότι ἡ Σύναξις Νέων εἰς τὴν Ἱερὰν ὑμῶν Μονήν ἐνσαρκώνει αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐκκλησιοτραφοῦς ἐλευθερίας. Ὁ Σωτὴρ ἡμῶν εἶναι «ἐλευθερωτῆς» καὶ ἡ Ἐκκλησία Του εἶναι «μυστήριον τῆς ἐλευθερίας». Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία εἶναι ὁ «νέος οἶνος», ὁ ὁποῖος διαρρηγνύει τοὺς «παλαιούς ἀσκούς» (Ματθ. θ', 17). Μαρτυρίαν τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ ἀποτελοῦν οἱ εὐχυμοὶ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, «ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. στ', 22-23).

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὡς ἔχει προσφυῶς γραφῆ, «δέν ἤθελε ὀπαδοὺς ἀλλὰ πνευματικὰ τέκνα, τὰ ὁποῖα ἐν ἐλευθερίᾳ προσέφευγαν σέ αὐτόν. Καὶ εἶχε τὸ χάρισμα νὰ μεγαλώνει τὴν ἐλευθερίαν τους, νὰ τὴν ἐμπλουτίζει, νὰ τὴν βαθαίνει». Εἰς τὴν ἐποχὴν μας, «ἐποχὴ τῶν πολλῶν ἐλευθεριῶν, ἀλλὰ ὄχι τῆς αὐθεντικῆς ἐλευθερίας», ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποκάλυψις ἐκείνης τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἀνθρώπινον κατόρθωμα ἀλλὰ δωρεὰ τῆς Θείας Χάριτος, ὄχι «κτησίς, ἀλλὰ «σχέσις». Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἡ παροῦσα Σύναξις Νέων εἰς τὴν Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς θά εἶναι καιρὸς

